



Flodkrydstogt, 9 dage

HØJDEPUNKTER

- Den gode mad om bord
- Dejligt **** skib
- Vidunderlige Buda og Pest
- Oplev også smukke Bratislava
- Det syngende Wien



Rejsefakta

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse	Hjemkomst	Pris	Rute
Lø 24.08	Sø 01.09	8.895,-	C/2
*Lø 21.09	Sø 29.09	8.895,-	C/2

Se påstigningssteder og tider på side 83.

Prisen inkluderer

Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, ophold i dobbeltkahyt B/dobbeltværelse, 8 x morgenbuffet, 5 x frokost, 8 x middag, 1 drikkevarer til frokoster og middage ombord, 5 x eftermiddagskaffe/the, velkomstdrink, udflugter (ex. entréer), samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter: Ændringer i vandstanden på floderne, efter afrejse fra Danmark, kan i enkelte tilfælde gøre sejlsads på floderne umulig. Riis Rejser tager forbehold for ændringer i rejseplanen

* Omvendt rejseplan (dvs, fra Linz til Wien). Se rejsebeskrivelse på riisrejser.dk

som følge af ændringer i vandstanden på floderne. Således kan sejlsads på floderne og overnatning på skibet helt eller delvis erstattes med hhv. buskørsel til besøgssteder og seværdigheder samt overnatning på hotel. Denne ændring giver ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person

Koncert i Wien: 300,-
Enkeltværelse / C enkelt kahyt: 0,-
Enkeltværelse / B dobbelt som enkelt kahyt: 6.000,-
Enkeltværelse / B+ dobbelt som enkelt kahyt: 6.800,-
Enkeltværelse / A dobbelt som enkelt kahyt: 7.600,-
Dobbeltværelse / B+ dobbelt kahyt: 600,-
Dobbeltværelse / A dobbelt kahyt: 1.200,-
Fast plads i bussen: 270,-/180,-/135,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Donau

Wien, Budapest, Bratislava og Linz

Her tilbyder vi et flot og veltilrettelagt flodkrydstogt på den smukke Donauflod. Togtet viser os de tre hovedstæder Wien, Budapest og Bratislava, og naturligvis byder togtet på flot sejlads mellem byerne. Vi skal desuden lade os opvarte af et venligt og hjælpsomt personale og nyde livet om bord.

Undervejs er vi ledsaget af dansk rejseleder og chauffør samt ****dansk bus. Vi sejler med det flotte skib MS Verdi, fra vores gode rederi Sijfa Cruises. Alle kahytter er udstyret med eget bad, toilet, aircondition, tv m.m. Der er desuden lounge, bar m.m. om bord, og traditionen tro, byder skibets personale på festlige aftener med quiz, gallamiddag, underholdning og meget andet. Til frokost og aftensmad serveres et glas øl eller vin eller vand, og døgnet rundt er der ta' selv kaffe i skibets lobby. Der hersker en hyggelig og afslappet atmosfære om bord på MS Verdi. Se mere om skibet på vores hjemmeside.

REJSEPLAN:

Gælder for afgang den 24. august. Se rejseplan for togtet den 21. september på riisrejser.dk.

1. og 2. dag: Danmark - Middtyskland - Wien

Efter påstigning går rejsen via Padborg mod Berlin og Dresden, inden vi når vores overnatningshotel ved den tjekkiske grænse, og efter indkvartering spiser vi middag. Efter morgenmaden går turen nu gennem Tjekkiet, og for at krydre denne dag standser vi op i Prags hyggelige centrum, så der er tid til cafébesøg og en spadseretur på Karlsbroen og henover Wenzelsplads, inden vi tager den sidste strækning mod Wien og vores skib, MS Verdi. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og går om bord på skibet. Personalet viser os tilrette på skibet og i vores kahytter, inden vi spiser middag og præsenteres for skibets personale. Vi sejler natten igennem mod Budapest.

3. dag: Budapest

En herlig dag i Ungarns smukke hovedstad venter os. Vi tager på en formiddagsrundtur med bussen i Budapest på Pest-siden, hvor vi bl.a. ser

Heltepladsen, Operaen, Parlamentsbygningen og Donaupromenaden. Efter frokosten skal vi opleve Buda-siden med Fiskerbastionen, Gellerthøjen m.m.

Gellerthøjen er ubetinget også et besøg værd om aftenen, så efter middagen kører vi derop og nyder den bjergtagende udsigt over Donau med den karakteristiske kædebro med lys på. Hen på aftenen sejler vi fra Budapest igen, i retning mod Szentendre, hvor vi lægger til kaj for natten.

4. dag: Szentendre og Ezstergom

Vi har formiddagen i den hyggelige by Szentendre, der også ligger ved Donaus bred. Byen er præget af hyggelige, gamle gader, og vi anbefaler desuden at tage med os til det lokale frilandsmuseum, hvor Ungarn i "gamle dage" er udstillet. Et andet forslag er at besøge det finurlige Retro museum i centrum. Her er biler, gamle TV, og alverdens andre ting fra perioden ca. 1950 - ca. 1980 udstillet.

Over middag sejler vi til Esztergom, som er Ungarns tidligere hovedstad. Her besøger vi den prægtige domkirke. Først på aftenen sejler vi mod Bratislava.

5. dag: Bratislava og koncert i Wien

Om morgenen lægger vi til lige ved centrum i den slovakiske hovedstad Bratislava, der ligger i den sydlige del af Karpaterne. Byens centrum er smukt og barok i sin stil, og man får ubetinget lyst til bare at slå sig ned på en bænk eller en café og nyde synet af huse og mennesker. Gå sammen med rejselederen en tur gennem de smukke gamle gader og stræder.

Om bord på skibet igen fortsætter vi over middag vores togt mod pragtfulde Wien, hvortil vi ankommer først på aftenen. Vi lægger til kaj i Korneuburg, der ligger nordvest for Wien. Efter middagen tilbydes en klassisk wienerkoncert. Transport og billet er i tilkøb.

6. dag: Wien

Det bliver en pragtfuld dag i Wien. Hele dagen skal den stå på oplevelser og sightseeing kun afbrudt af frokost om bord.

Om formiddagen kører vi til wienernes stolthed, den kejserlige sommerresidens Schönbrunn. Under rundvisningen oplever vi nogle få af de ca. 1.700 værelser, der er på slottet.

Om eftermiddagen tager vi en klassisk sightseeingtur rundt forbi nogle af Wiens kendteste seværdigheder, og både fra bussen og til fods ser vi bl.a. Operaen, Hofburg, Stefansdom, rådhuset, børsen m.m.

Hen mod aften sejler vi fra Wien, i retning mod Krems, hvor vi lægger til kaj for natten.

7. dag: Melk og Dürnstein

Stå tidligt op og nyd morgenmaden sammen med sejladsen på den romantiske del af Donau - en ca. 30 km lang strækning med flotte, skovklædte bjerge, middelalderborge og store vinmarker. Formiddagen byder på besøg i Benediktinerklostret Stift Melk, og senere på formiddagen kører vi en lokal udflugt til den flotte, maleriske by, Dürnstein, som bl.a. er kendt fra historien om Richard Løvehjerte.

Om eftermiddagen sejler vi mod Linz, og lægger til kaj her for natten.

8. og 9. dag: Linz - Middtyskland - Danmark

Efter en god morgenbuffet, tager vi afsked med skibet og dets personale, og vi sætter igen kursen mod nord. Vi overnatter omkring Halle. Næste morgen kører vi retur mod vores udgangspunkt i Danmark.